

Joris op 't Zand



Informatieblad van de
Oud-Katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal
Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor mw. G.C.G.(Grete) Verhey- de Jager,
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Assisterend Pastor mw. M.A.(Angela) Berben-Schuring,
☎ 033-8886503; ✉ angela.berben@casema.nl

Kerkbestuur:

Voorzitter mw. G.C.G.(Grete) Verhey-de Jager.
Secretaris P.(Paul) de Leeuw van Weenen,
☎ 035-5880135; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester mw. M.C.(Mieke) van 't Erve-Verheij,
☎ 033-2534787; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid mw. L.(Lydia) Janssen,
☎ 033-4750663.

Lid Vacature.
☎; ✉

Kosters contactpersoon: mw. E.L.(Inez) de Jager,
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker,
☎ 06-26354561; ✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheerder parochiezaal
mw. J.M.(Janny) de Jager-Broer,
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Webmaster mw. R.D.(Digna) Schade van Westrum
☎ 033-8871921; ✉ reginadigna@ziggo.nl

Bankrekeningen: Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort,
te Hoevelaken ING: 443746; ABNAMRO bank: 55.31.25.060.

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

Nnummer: 201302, april - juni 2013

Muren

Het is een paar weken voor Pasen als ik deze overweging schrijf. Ik kijk met plezier terug op de sobere maaltijd die we gisteren in onze kerk in Arnhem hebben gehouden. We aten rijst met mensen uit verschillende kerken en er zat een Afghaans gezin bij ons aan tafel.

Vluchtelingen, jaren geleden naar Nederland gevlucht om te ontkomen aan het geweld.

Het “grote probleem van de asielzoekers” krijgt gezichten, namen, en verhalen. Verhalen over hoe het daar was, in het land waar ze vandaan komen. Maar ook verhalen over hoe het hier is, over regels, procedures, over angst om opgepakt te worden, én over de moed een nieuw leven te beginnen.

Na de maaltijd gingen we naar de kerk.

Ik las daar het volgende verhaal voor, een verhaal over muren.

Het ging zo:

Een man was in zijn eentje op reis door China. Ver weg van de gebaande wegen van de toeristenindustrie zocht hij zijn weg over het platteland.

Communiceren met de Chinese boeren was moeizaam, maar af en toe was er een moment van herkenning, contact en ontmoeting.

Zo ook op een dag dat hij een vader en een zoon van een jaar of 12 bezig zag

een muurtje te bouwen. De zoon gaf één voor één de stenen aan zijn vader en deze metselde ze vast.

Vader en zoon keken wat wantrouwend naar die lange blonde vreemdeling met zijn helder blauwe ogen. Zo iemand hadden ze nog niet vaak gezien.

Toen begon die man mee te werken, net als de zoon gaf ook hij de man stenen aan, één voor één, zodat de man sneller kon doorwerken. En terwijl het muurtje groeide, werd er ook een muur afgebroken.

Een muur van onbegrip tussen die drie mensen werd steeds kleiner.



Het was niet moeilijk om de verbinding te leggen tussen dat verhaal over de man in China en ons samenzijn in de kerk voor de sobere maaltijd, de verhalen van het Afghaanse gezin en de viering.

Nadenkend over dit verhaal komen er nog twee gedachtes bij me op die ik u wil meegeven in de aanloop naar het Pinksterfeest.

De eerste gedachte betreft de onzichtbare muren die er tussen mensen kunnen staan.

In onze regio is er de afgelopen periode “personeelsswisseling” geweest. Het kost tijd en aandacht om elkaar toe te laten tot wat er in het hart leeft.

Ik merk dat (onuitgesproken) verwachtingen ook een muur kunnen vormen tussen mensen. Wat verwacht ik, bewust of onbewust, van de parochianen? Ik kom uit de Paradijkskerk van Rotterdam. Verwacht ik dat de dingen die daar vanzelfsprekend waren, in Arnhem hetzelfde zijn?

De vraag is ook wat parochianen verwachten van hun pastor. Dat hij of zij weet hoe ze het gewend zijn? Dat hij of zij het doet als de voorganger, of juist heel anders? Dat ze nu, gelukkig, weer aan aantal taken kunnen overlaten aan de betaalde kracht?

Laat ik duidelijk zijn, het gaat er niet om elkaar iets kwalijk te nemen of onbegrip te verwijten.

Het gaat erom dat ik me realiseerde bij dat verhaal over een muurtje in China, dat er allerlei muren kunnen staan tussen mensen die de samenwerking en het werkelijke contact in de weg staan.

Bij een nieuwe start van pastor met parochie, kunnen de (hoge) verwachtingen soms een sta in de weg zijn om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Het is tegelijk ook ontroerend om te merken hoe mensen vertrouwen stellen in elkaar, elkaar aanvaarden als een mens van God, als een naaste. Zowel bij kerkelijke activiteiten als bij de persoonlijke gesprekken.

Dan heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken om die muur af te breken en iets moois weer op te bouwen.

De tweede gedachte gaat over het Pinksterfeest. Een feest dat heel wat minder aandacht krijgt in de kerk dan de andere twee hoogfeesten: Kerst en Pasen.

Ik vind Pinksteren wel een mooi feest. Er wordt beschreven dat mensen elkaar in hun eigen taal horen spreken. Er wordt beschreven dat mensen elkaar verstaan. Om in het beeld van deze overweging te blijven: de muren tussen de verschillende volken zijn voor even neergehaald.

Kinderen kunnen op de camping met elkaar spelen, al spreken ze verschillende talen. Ze begrijpen elkaar prima.

Kinderen hebben talent voor het werk van de Heilige Geest.

Maar ook als volwassenen ontmoet je soms zo maar iemand, een bekende of een onbekende. Iemand die jouw taal spreekt, misschien niet met de mond, dan wel in een gebaar, in een lach, met de ogen of met het hart. Pareltjes op onze levensweg zijn het, dergelijke ontmoetingen.

Vaak onverwacht, meestal maar kort, om niet te vergeten.

De Heilige Geest breekt nog steeds muurtjes af.



Pastoor Joke Kolkman

De winter is vergangen

Officieel is de lente op 20 maart begonnen en wat hebben we er reikhalzend naar uitgekeken. Ik was met de kinderen eind februari in de dierentuin en daar aaiden we een geit met een wel hele dikke buik en toen we onze handen op de buik legden voelden we het nieuwe leven bewegen. De lente is op komst...begin maart kwamen de eerste mooie dagen met een lekker zonnetje en temperaturen van tegen de 15 graden. Joepie... de lente... we kunnen het al voelen. Tijdens het avondgebed luisterden we naar een orgelbewerking op de melodie van "De winter is vergangen". Het was een knipoog van de voorganger, maar slechts een paar dagen later moesten de wollen vesten weer aan, gingen we de auto weer krabben en viel er een beetje sneeuw. Niet genoeg voor een sneeuwpop... maar toch. De winter was helemaal niet vergangen! Het was koud!

Het verlangen naar de lente gaat gepaard met verlangen naar Pasen, het feest van de verrijzenis. In de veertigdagentijd staan we er extra bij stil dat we leven in een gebroken wereld en dat het koninkrijk van God nog ver weg is, dat het soms zo koud is in het leven... omdat er verdriet en pijn is, mensen elkaar niet begrijpen en elkaar de rug toekeren.

Juist als het leven tegen zit en je denkt "hoe moet het nu verder" dan verlang je naar licht en warmte. Dan is het een troost om te weten dat God er is en dat Hij weet heeft van het lijden. Nog troostrijker is het te weten dat er verrijzenis is en dat het lijden niet het laatste woord heeft.



Ik sprak een keer een oude pater die jaren in de missie gewerkt had. Hij werkte daar met de allerarmsten. Hij liet me een kruisbeeld zien dat een parochiaan gemaakt had voor hem. Het was heel mooi houtsnijwerk, maar in plaats van een lijdende Christus hing er een arbeider aan het kruis. Precies zo'n arbeider als er zo veel waren, hij leek zo weggelopen uit de fabriek waar hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zwaar werk moest verrichten voor een hongerloon.

Voor deze arbeiders is Pasen bevrijding van onderdrukking en uitbuiting en God is een God die aan hun kant staat. Overal waar bevrijding is daar is het licht van Pasen. Dan is het niet meer koud, dan breekt de zon door en is er tijd en ruimte voor nieuw leven.

Ik wens u alvast een Zalig Pasen.
Pastor Angela Berben

Van het Kerkbestuur

Op woensdag 24 april aanvang om 19.30 uur is de gemeentevergadering. Zoals gebruikelijk zullen er op de voorjaarsgemeentevergadering allerlei parochiezaken worden besproken, zoals de restauratie van het kerkgebouw, het jaarverslag en de financiële stukken. U bent allen van harte welkom om deze vergadering bij te wonen en om mee te praten en te denken over onze parochie.

Joris op 't Zand per e-mail

Beste lezers van de Joris op 't Zand,



Enige tijd geleden was een enquête ingesloten bij de Joris op 't Zand. Uit de antwoorden op deze enquête bleek dat een aantal mensen het parochieblad voortaan wel per e-mail wil ontvangen. Overwegingen daarbij zijn de besparing van papier, drukinkt en portokosten. Ook ontvangt u de elektronische versie sneller. Omdat de enquête anoniem was, weten we niet wie de

mensen zijn die hebben aangegeven een elektronische versie te willen ontvangen. Daarom nu deze oproep.

Er zijn drie mogelijkheden:

1. U wenst voortaan het parochieblad uitsluitend als pdf-bijlage bij een e-mail van de redactie te ontvangen. Als u voor deze mogelijkheid kiest, verzoeken wij u dit per e-mail door te geven aan: secretaris@amersfoort.okkn.nl.
2. U wenst voortaan naast een papieren versie ook een elektronische versie van het parochieblad te ontvangen. Dat geeft u de mogelijkheid in de praktijk te bezien of u kunt volstaan met de elektronische versie. Als u voor deze optie kiest, verzoeken wij u dit per e-mail door te geven aan: secretaris@amersfoort.okkn.nl.
3. U wenst als vanouds alleen de papieren versie te ontvangen. In dit geval hoeft u niets te doen. U blijft op de verzendlijst staan.

Graag vernemen wij ook uw e-mailadres als u de laatste maanden geen e-mailberichten van de secretaris hebt ontvangen. Dat betekent namelijk dat wij niet over uw e-mailadres beschikken. Voor tussentijdse mededelingen is het handig als de secretaris over alle e-mailadressen beschikt. Zo is bovenstaande vraag al eerder verstuurd naar de mensen waarvan bij ons het e-mailadres wel bekend was en hebben al 26 mensen aangegeven voortaan de Joris op 't Zand uitsluitend als pdf te willen ontvangen.

Paul de Leeuw van Weenen, secretaris.

Financiën

De financiële cijfers over 2012 komen voor de voorjaarsgemeentevergadering beschikbaar. Aansluitend worden deze cijfers – in veel uitgebreidere vorm – ingediend bij de Financiële Raad van de kerk. In een vorig parochieblad las u dat deze Raad deze jaarcijfers controleert, zo nodig navraag doet bij de penningmeester, waarna deze aan de Bisschop wordt voorgesteld ter goedkeuring. Zo gaat dat ook met de Begroting voor het volgende jaar.

Kerkbalans 2013

Voor Kerkbalans 2013 werden 175 brieven verzonden: de eerste resultaten blijken positief. Schriftelijke toezeggingen werden ontvangen, bijdragen werden overgemaakt en vragen werden gesteld. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot incasso en/of de notariële akte. Dat alles is (heel makkelijk) te regelen via de penningmeester. De afdracht aan de landelijke kerk wordt in 4 termijnen voldaan: de eerste termijn van € 9.445,50 is overgemaakt. Dat alles is noodzakelijk om niet alléén de parochie financieel gezond te houden, maar óók om het landelijke werk, het pastoraat, de opleidingen enz. mogelijk te maken. Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Heeft u vragen over het financiële reilen en zeilen van de parochie? Vraag het de penningmeester.



Mieke van 't Erve-Verheij, penningmeester

Start renovatie kerk.

Op 5 februari hebben parochianen en buurtbewoners kennis kunnen nemen van de voorgenomen restauratie. De heren Zijp en Schwark van de Stichting Monumentenwacht Utrecht hebben de werkzaamheden toegelicht. Ook de deskundige van de gemeente Amersfoort, de heer Keijzer, was aanwezig om vragen te beantwoorden. Door middel van projectie van foto's werd de noodzaak van het werk snel duidelijk. Een kleine excursie naar de ramen op het orgelkoor liet duidelijk de deplorabele staat van de ramen zien.

Op 4 maart 2013 is de aannemingsovereenkomst getekend tussen het kerkbestuur en aannemer Van de Burgt & Strooij. Dit Amersfoorts aannemersbedrijf – gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden - werd geselecteerd uit 3 aangezochte bedrijven.

Op maandag 25 maart gaat de restauratie van start. Eerst worden er rondom de kerk en rond de toren steigers gebouwd. Begonnen wordt met het afnemen van de haan en het kruis van de toren. Dan wordt daar het dak van nieuwe leien voorzien en worden de brugankers in de toren vernieuwd. Ook worden de lelijke voegen gerenoveerd. Na Pasen start in de kerk ook het werk van het uitnemen van de vensters. Al het glas in lood wordt opnieuw in het lood gezet en er komen nieuwe voorzetramen.



De leidekkers gaan na het werk aan de toren direct door met het dak van de kerk. Ze werken vanaf de toren richting Joriszaal. Al met al zullen de werkzaamheden tot de bouwvakvakantie duren. Dus zal er vanaf maandag 25 maart de komende maanden niet geparkeerd kunnen worden op het parkeerterrein naast de kerk. Omdat de parochie ook flink uit eigen middelen zal moeten bijdragen, blijven extra giften zeer welkom.

Op en aan de kerk zullen de werkzaamheden goed te volgen zijn. Op de website - www.amersfoort.okkn.nl - van de parochie zal verslag gedaan worden van de activiteiten. Zo kan iedereen een kijkje nemen hoe het staat met de voortgang.

Niet parkeren bij de kerk.

Gedurende de renovatiewerkzaamheden komt niet alleen de kerk rondom in de steigers te staan, maar ook zal de parkeerplaats ingericht worden als bouwplaats. Het is dan niet mogelijk om van deze parkeerplaats gebruik te maken, zowel wat betreft ruimte als veiligheid. Wel blijft de zij-entree van de Boldersstraat bereikbaar. In het centrum van Amersfoort kan op de zondagen op alle **openbare** parkeerplaatsen de gehele dag gratis geparkeerd worden. Op de koopzondagen dient u vanaf 12.00 uur te betalen. LET OP: er wordt gecontroleerd én bekeurd. Betaald parkeren na 12.00 uur op:

24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni 2013.

De parkeergarages bij de Flint en bij het Stadhuis zijn 24 uur per dag geopend. Beide parkeergarages liggen op 5 – 10 minuten loopafstand van de kerk. Het tarief is ca. € 1,85 per uur.

Kosten renovatie.

Het onderhoudsrapport (sober en doelmatig) van de Monumentenwacht vormde de basis voor de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Deze dienst heeft onze aanvraag toegekend, zodat op de subsidiabele delen van het werk 65% rijkssubsidie (BRIM) verleend wordt. Een besluit waar we als parochie zeer blij mee mogen zijn. Onzekerheid voor het kerkbestuur zit niet alleen in het feit dat 35% zelf opgebracht moet worden, maar vooral in het feit dat een subsidietoekenning van de Rijksdienst los staat van wat een aannemer in rekening zal brengen. Opgedane, lastige ervaringen met de vorige subsidieregeling (BROM) gaven geen garantie voor de toekomst. Echter na ontvangst van de offertes van de aannemers kon geconstateerd worden dat de berekeningen van de Monumentenwacht reëel zijn. Er zijn geen negatieve uitschieters te voorschijn gekomen, zodat wij met vertrouwen Het Grote Werk ingaan.

Resteert de 35% die de parochie zelf moet opbrengen; hiervoor zijn uw bijdragen zeer welkom.

Wij beginnen met 2 acties:

Blij met een lei:

Heeft u belangstelling voor een echte, oude kerk-lei? Deze worden verkocht voor € 5 per stuk, een nieuwe lei kost – tot op de parkeerplaats - € 2; daarna komt het loon van de leidekker erbij. Zo draagt u met uw leitje bij aan het nieuwe dak. Wat u met een oude lei te doen: een paadje of perkafscheiding in uw tuin, dakje voor uw vogelhuisje of lekker ouderwets met een griffel op schrijven of tekenen.

Spaaractie:

We hopen ook op een andere manier geld bij elkaar te sparen voor de renovatie. Zo komt er binnenkort in de kerk een mini-kerkdak te staan waarop de dakpannen ontbreken. U kunt voor € 1,- per stuk een dakpannetje kopen en deze vervolgens zelf op het kerkdak plaatsen. Als het hele kerkdak bedekt is met dakpannen, hopen we € 1.000,- bij elkaar gespaard te hebben. Spaart u mee?

Mieke van 't Erve-Verheij, penningmeester

Bij de kerkdiensten

Palmzondag



We hopen op mooi weer en beginnen dan met elkaar in de tuin van de kerk met de palmwijding, waarna we in processie met Jezus mee “optrekken naar Jeruzalem”. “Hosanna, de Zoon van David!”. In voorbereiding klonken deze woorden al de hele veertigdagentijd. “Hosanna, de Zoon van David!” Eenmaal in de kerk gekomen slaat de stemming om en gaat het van “Hosanna” naar “kruisigt Hem”. We lezen het passieverhaal. Vanwege de aanwezige kinderen en de gezinnen die van ver komen, drinken we na afloop wel koffie of iets anders in de Joriszaal.

Woensdag 27 maart.

Om half acht 's avonds vinden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht de oliewijdingen plaats. De olie van de geloofsleerlingen, doop en wijding en ziekenzalving. Mocht u dit nooit hebben meegemaakt, het is zeker een bijzondere ervaring om zo samen met de vertegenwoordigers van alle parochies en de geestelijkheid van het Aartsbisdom de gang naar Pasen te delen. Iedereen is van harte welkom.

Witte Donderdag 28 maart.

De kerk is open vanaf kwart voor zeven 's avonds voor stil gebed. Om half acht begint de dienst en verzamelen we ons allen rondom de altaartafel. Na de vreugde van de maaltijd en het delen, wordt het donker en leeg. Er is verdriet om de weg die Jezus gaat en om de wegen die mensen gaan.

Goede Vrijdag 29 maart.



De afgelopen vijf jaar hebben we twee maal een alternatieve Goede Vrijdagdienst gehouden en drie maal de traditionele. Alle diensten werden intens meebeleefd. De alternatieve diensten blijken echter moeilijk te herhalen. In overleg met een aantal mensen in de landelijke kerk die zich met liturgie en de ontwikkeling van liturgie bezighouden, wordt naar uitbreiding van mogelijkheden en nieuwe vormen gezocht die aansluiten bij de eigen traditie en die te herhalen en over te nemen zijn.

Daar zullen we dit jaar op Goede Vrijdag een vorm aan geven. Vorig jaar lukte dat niet om verschillende redenen.

De kruisweg en uiteraard het sterven van Jezus zullen centraal staan en er zullen als altijd gebeden zijn en gelegenheid tot verering van het kruis.

Paaswake zaterdag 30 maart

Het kerkgebouw is leeg en donker. Elders bereiden jongeren zich voor op de weg naar nieuw leven. Om 21.00 uur begint de Paaswake met een enkele vonk, een klein vuur, dat zich verspreidt en licht geeft en halleluja, nieuw leven! De jongeren zullen een eigen aandeel hebben in deze viering.

Hoogfeest van Pasen, zondag 31 maart

Het orgel speelt, de mensen zingen, de wierook geurt. Het graf is leeg, Christus onze Heer verrees! De dood heeft niet het laatste woord. Dat vieren wij!

Hemelvaart en Pinksternoveen 9 – 18 mei

De tijd na Hemelvaart is een tijd van verweesd zijn. Jezus is immers opgevaren naar Zijn Vader in de hemel. Het is ook een tijd die volgens de Schrift gekenmerkt wordt door bijeenkomsten en volhardend bidden om de komst van de heilige Geest. In navolging zullen we daaraan in onze kerk net als voorgaande jaren gestalte geven in de zogenoemde Pinksternoveen.

Een voorbereidingstijd op Pinksteren, zoals Kerst en Pasen ook een (meer intensieve en bekende) voorbereidingstijd hebben.

We beginnen met een korte eucharistieviering op Hemelvaartsdag om 19.00 uur 's avonds. Daarna zullen we elke dag van 19.00 tot 19.30 uur een avondgebed houden. Negen dagen dus tussen Hemelvaart en Pinksteren (het woord noveen heeft met het getal negen te maken). En dan vieren we Pinksteren en de gaven van de heilige Geest!

Vrouwevaart 11 mei

In 1444 maakte de vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort van de stad een bedevaartsplaats. Er gebeurden namelijk allerlei wonderen rond dit beeldje en veel mensen kwamen genezing zoeken of verzoening.

Sinds eeuwen wordt dit feit herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Elk jaar vindt deze plaats op de zaterdag na Hemelvaart.

De bedevaart begint om 7.30 uur in ons oud-katholieke kerkgebouw met het eerste deel van een gebedsdienst. De schrijn met de overblijfselen van het beeldje en het paneel dat de geschiedenis vertelt, staan centraal.

Daarna begint de Vrouwevaart, een stille bidtocht, aan de voet van Onze Lieve Vrouwetoren en voert verder door de oude binnenstad van Amersfoort. Ook langs de plek waar het beeldje in het water is gevonden.

Aansluitend vindt het tweede deel van de gebedsdienst plaats in de St. Franciscus Xaverius, 't Zand 29.

Na afloop, om ca. 9.30 uur is er voor de tochtgenoten een kop koffie met een krentenbol.

U bent allen van harte welkom aan deze bedevaart deel te nemen.

Pastoor Grete

Paaswake

Kirstin Barth heeft zelf gevraagd om gedoopt te mogen worden. Daarom zal zij in de paasnacht, te midden van de gemeente, gedoopt worden. Ze is al druk bezig om zich op dit voor haar belangrijke feest voor te bereiden. We wensen haar heel veel geluk bij de keuze die ze maakt.



Het is een traditie dat de jongeren voorafgaand aan de paaswake bij elkaar komen om na te denken over de betekenis van Pasen. Ook de jongeren van de Johanneskerk zullen weer mee gaan doen. Omdat Kirstin gedoopt wordt zal dit keer de voorbereiding in het teken staan van de betekenis van de doop. Want... wat betekent het eigenlijk om gedoopt te worden... en

wat heeft doop met Pasen te maken? Behalve een heleboel creativiteit met serieuze vragen is er ook een lekkere maaltijd, een heleboel gezelligheid en zullen de jongeren allerlei taken krijgen tijdens de paaswake in onze kerk. Deze activiteit is op 30 maart en begint om half 4 in de Johanneskerk, de paaswake zelf is in onze Oud-Katholieke Kerk. De betrokken jongeren hebben al een uitnodiging gekregen.

Pastor Angela Berben

Jorisfeest met vormsel en toetreden

Op 21 april zal Mgr. Vercammen, de aartsbisschop, onze parochie bezoeken om het heilig vormsel toe te dienen. Een aantal jonge parochianen beginnen nu aan de laatste fase van de catechese, zij gaan er over nadenken of ze gevormd willen worden.

Het is belangrijk dat zij zelf een keuze maken om wel of niet verder te willen met het geloof en de kerk. Als baby was het vanzelfsprekend dat zij gedoopt werden en later dat ze mee gingen doen met de catechese. Nu ze bijna volwassen zijn kunnen ze zelf keuzes maken om het geloof een plek te geven in hun leven. De komende tijd gaan ze zich voorbereiden op deze keuze.



Naast deze drie jongeren zullen 3 oudere parochianen het heilig vormsel ontvangen.

Ook treedt er iemand toe tot onze kerk.

Deze mensen hebben afgelopen jaar onze kerk ontdekt en willen nu deze stap zetten. We wensen hen heel veel geluk bij deze keuze.

De vrijwilligers worden die dag ook extra in het zonnetje gezet.

Een parochie draait op vrijwilligers, die voor en achter de schermen heel veel werk verrichten.

Ook uit dank daarvoor zal er na de koffie een glaasje en een hapje zijn!

Maar nu al hier op deze plaats: heel veel dank voor alle goede zorg en trouwe inzet!

Het kerkbestuur

Van de kinderkerk

Pasen is weer voorbij en ook het project over David. Het was anders dan we gewend zijn. In de kinderkerk verhalen, die daar niet snel aan de beurt komen, omdat we altijd zoveel mogelijk de evangelielezing volgen. Er zijn deze keer vast verhalen geweest, die niet bekend waren. Het is goed om daar ook kennis van te nemen.

Door allerlei omstandigheden waren Theo en ik de afgelopen tijd diverse malen elders te gast in een andere kerk. Het is dan fijn te merken dat we ondanks het verschil in kerkgenootschap met hetzelfde bezig zijn.

Geregeld zijn we afgelopen tijd elders de verhalen van David, de voorvader van Jezus tegengekomen. De komende tijd krijgen de verhalen uit het evangelie weer alle aandacht. Verder gaan we ons weer voorbereiden op een kinderdienst, die we gepland hebben op de laatste zondag voor de grote vakantie.

Namens de kinderkerkleiding,
Mary-Ann Borggreve

Bij het voorblad

Op het voorblad de Emmaüsgangers van Jurry Pot

emmaüsgangers

*we kennen het verhaal helemaal
van hen uit emmaüs, die twee.
ze gaan al pratend hun weg,
er is ook wel wat te praten, zogezegd.
de een deelt de ander van alles mee
en al met al is het een heel verhaal.
hun stad ligt aan de einder daar,
een flink eind lopen van Jeruzalem.
ze verhalen wat ze hebben gehoord.
ineens is daar die ander, geeft antwoord
op hun vragen. ze kijken op naar hem
en alles lijkt ineens zo zonneklaar.
thuisgekomen nodigen ze hem te eten,
gebroken brood ontvangen ze uit zijn hand,
dan zien ze hem ineens met andere ogen.
het leven krijgt weer zin, ze raken opgetogen.
ze gaan de weg terug, van het beloofde land
moeten de anderen immers ook weten,
de weg, de kruisweg, wordt een weg ten leven,
de zon van gods genade een open graf,
hun stad van heden en verleden, een droom gelijk
wordt het nieuw jeruzalem, het koninkrijk
der hemelen is hier en nu en verschaft
dit beeld. wie wil van dit alles niet hoog opgeven?*



Licht op Lering en Vermaak

Op weg naar Pasen stonden de kinderen van Lering en Vermaak op zaterdag 2 maart stil bij het verschijnsel **licht**.

Waarom is licht eigenlijk nodig? Lichtjes in de kerk: waar zien we die? En waarom staat die ene grote kaars op het altaar? Naar het antwoord op die vragen zijn we op zoek gegaan.

Dat zonder licht geen leven mogelijk is, valt al te lezen helemaal in het begin van het eerste boek in de bijbel: nadat God de hemel en de aarde had geschapen scheidt Hij het licht van de duisternis. Pas dan is de aarde niet meer doods en kan zij leven geven. Licht staat voor leven, de duisternis voor dood.

Daarom branden wij in de kerk ook kaarsen: lichtdragers om te vieren dat het licht overwint.

En het zijn nogal wat kaarsen. Op de altaartafel branden ze tijdens de viering.



Maar ook wij zelf steken kaarsen aan: bij het Christusbeeld in de kerk. Om speciaal voor iemand of iets te bidden. Of op de plek waar we de overledenen herdenken. Devotiekaarsen noemen we die.

Sommige kaarsen zie je trouwens al gauw over het hoofd: de Godslamp die hoog hangt en (bijna) altijd brandt. En dan die hele grote kaars: de paaskaars. Elk jaar tijdens de paaswake wordt een nieuwe kaars de kerk, die dan donker is, binnen gedragen. Het jaartal staat er altijd op.

2013 hebben de kinderen ook gezet op de kaars die ze zelf versierd hebben. Met allemaal symbolen erop, zodat het een paaskaars werd: een kruis met 5 puntjes (de wonden van Jezus), een duif, de alfa en omega (die ook op het altaar afgebeeld staan; de betekenis weten we nu!), een regenboog, soms de namen van de hele familie erbij. Daar heeft iedereen enthousiast aan gewerkt. En mee naar huis genomen zodat ook daar met Pasen een mooie kaars kan branden.

Mariëtte Smits



Leringweekend 2013

Kom je ook weer naar het leringweekend dit jaar? Samen met leeftijdsgenoten (van ongeveer 9 tot en met 13 jaar oud) uit de regio's Utrecht en Agath ben je van harte welkom van vrijdagavond 19 tot en met zondagmiddag 21 april 2013.

Dit jaar is het thema:

Voorbeelden

Het wordt weer een super gezellig weekeinde vol lering en vermaak. Voordat we van start gaan met de altijd weer avontuurlijke catechese, beginnen we vrijdagavond met een kennismakingsspel, zodat iedereen met elkaar vertrouwd raakt. Zaterdagmiddag gaan we dan iets leuks ondernemen en tussendoor zijn er tal van spelletjes.

Zelf moeten je ouders een klein bedrag betalen, de rest wordt door je parochie betaald.



Geef je dus nog snel op! Het kan nog! Begin april ontvang je dan van ons een brief met meer details. Graag zien we je op het weekend!

Wanneer: 19 -21 april Waar: Veldstudiecentrum Hei- en Boeicop

Kosten: €25,--

Opgeven: vóór 31 maart 2013 (afzeggingen uiterlijk 10 april doorgeven)

Bij wie: jutta@okkn.nl

Namens het voorbereidingsteam:
Victor Scheijde, Bernd Wallet en Jutta Eilander



**ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 24 maart; 10.00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jes. 50; 4-7	Gezongen	Luc. 22; 1 - 23; 56
DO 28 maart; 18.45 uur	Kerk open voor stilte en gebed.		
DO 28 maart; 19.30 uur Witte Donderdag Eucharistieviering	Exod. 12; 1-14	1 Kor. 11; 23-32	Joh. 13; 1-15
VR 29 maart; 18.45 uur	Kerk open voor stilte en gebed.		
VR 29 maart; 19.30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Lezingen in overleg		
ZA 30 maart; 21.00 uur Paaswake Eucharistieviering	Lezingen in overleg		
ZO 31 maart; 10.00 uur Pasen Eucharistieviering	Jes. 51; 9-11	Kol. 3; 1-4	Joh. 20; 1-18
ZO 7 april; 10.00 uur 2 ^e zondag van Pasen Schriftlezing en gebed	Gen. 28; 10-22	Openb. 1; 12b-20	Luc. 24; 13-35
ZO 14 april; 10.00 uur 3 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering	Jer. 32; 36-41	Openb. 5; 6-14	Luc. 24; 35-48
ZO 21 april; 10.00 uur H. Georgius / St. Joris Eucharistieviering	Wijsh. 10; 10-14	1 Petr. 4; 12-19	Joh. 15; 18-21
ZO 28 april; 10.00 uur 5 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering	Deut. 6; 1-9	Openb. 19; 1-9	Joh. 13; 31-35
ZO 5 mei; 10.00 uur 6 ^e zondag van Pasen Schriftlezing en gebed	Joël 2; 21-27	Openb. 21; 10-12 & 22-27	Joh. 14; 23-29
DO 9 mei; 19.00 uur Hemelvaart van de Heer Eucharistieviering	Hand. 1; 1-11	Hebr. 9; 24-28	Luc. 24; 49-53
ZO 12 mei; 10.00 uur 7 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering	1 Sam. 12; 19b-24	Openb. 22; 12-21	Joh. 14; 15-21
ZO 19 mei; 10.00 uur Pinksteren Eucharistieviering	Joël 2; 28-32	Hand. 2; 1-11	Joh. 20; 19-23

**ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 26 mei; 10.00 uur Allerheiligste Drie-eenheid Eucharistieviering	Spreuk. 8; 22-31	Openb. 4; 1-11	Joh. 16; 5-15
ZO 2 juni; 10.00 uur Zondag na Pinksteren 4 Schriftlezing en gebed	1 Kon. 8; 22-30 & 41-43	Galat. 1; 1-10	Luc. 7; 1-10
ZO 9 juni; 10.00 uur Zondag na Pinksteren 5 Eucharistieviering	1 Kon. 17; 17-24	Galat. 1; 11-24	Luc. 7; 11-17
ZO 16 juni; 10.00 uur Zondag na Pinksteren 6 Eucharistieviering	2. Sam. 12; 1-14	Galat. 2; 11-21	Luc. 7; 36-50

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Internationaal Oud-Katholiek Congres 2014: Sta op en ga!

Op 18 september 2014 is het zo ver: het internationale Oud-Katholiek



Congres gaat dan van start met als thema: Sta op en ga! Extra feestelijk omdat er ook 125 jaar Unie van Utrecht gevierd wordt. U bent allen alvast hartelijk uitgenodigd.

Het congres wordt op verschillende locaties in de binnenstad van Utrecht gehouden. Dit is allemaal gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Het organiserend comité is op zoek naar mensen die een slaapplek willen aanbieden aan onze congresgangers uit het

buitenland.

Congresgangers kunnen zich vanaf donderdagmiddag 18 september aanmelden. Het congres eindigt op zondagmiddag, 21 september.

Eenieder die een (aantal) bed(den) of slaapbank ter beschikking heeft en die de uitdaging wil aangaan om onze zusters en broeders uit het buitenland een warm welkom te heten in Nederland kan zich aanmelden op het volgende mailadres: witters.hilde@gmail.com

We begrijpen dat het allemaal nog ver weg lijkt, 2013 heeft zich pas aangediend. Onze vraag aan u is dan ook bedoeld om een indicatie te hebben over hoeveel slaapplekken er bij benadering beschikbaar zijn.

Graag een reactie op bovenstaand e-mailadres.

Alvast bedankt!

Namens het congrescomité
Hilde Witters

Clara Gertrudis van Halteren

Op 6 februari was het een drukte van belang in de Joriszaal. Tafel dekken, kascontrole, soep opwarmen een bak macaroni opwarmen in de magnetron. Clara hield haar jaarvergadering. Al heel wat jaren is het de gewoonte eerst met elkaar te eten. Bijna alle leden zorgen voor een gerecht en zo kun je elkaars specialiteiten proeven. Dit jaar hebben we Italiaans gegeten. Heel aparte soep, een heerlijk toetje en van allerlei lekkers daar tussen in. Een flink aantal vrouwen missen deze gezellige maaltijd omdat ze geen lid zijn van Clara. De laatste jaren zijn er heel wat vrouwen bijgekomen in onze parochie.

Anne Maaïke Folkers heeft actie ondernomen en de 40 plus dames een brief gestuurd met daarin een uitnodiging om mee te doen. Er zijn diverse positieve reacties op deze brief gekomen. Dus wie weet wordt de tafel volgend jaar een stukje langer dan hij nu was.



We starten met een uitje naar het Loo in Apeldoorn op 18 april. Daar is momenteel de tentoonstelling "Beeld van Beatrix". Na afloop gaan we naar het pannenkoekenhuis Berg & Dal in Hoog Soeren.

Dit uitje is trouwens bestemd voor iedereen uit de parochie. Iedereen, die mee wil is van harte welkom. Heren, deze oproep is ook voor u bestemd. Helaas zijn de kosten vrij hoog. De entree is € 14,50 en parkeren is € 5,00.

Het kopje thee of koffie in het restaurant van het Loo betaalt Clara. De pannenkoek bij Berg en Dal zult u weer zelf moeten betalen.

Programma 18 april 2013

14.00 Aankomst het Loo, bezoek tentoonstelling

15.00 Thee drinken, hierna vervolg bezoek het Loo (tuin, winkel, paleis)

16.45 Naar Hoog Soeren om een pannenkoek te gaan eten.

Wilt u meegaan. Geef u dan op bij Mary-Ann Borggreve tel: 0318-483819, e-mail famborggreve@hotmail.com

Mary-Ann Borggreve

Joriszaal afgeladen bij de lezing over Chagall

Op initiatief van de Stichting Behoud en Beheer (culturele commissie) hield op 4 maart jl. de theoloog en kunstenaar Ruud Bartlema een lezing over de schilder Marc Chagall en diens visie op de Christusgestalte. Mede dankzij de berichtgeving in de lokale bladen was de opkomst boven verwachting en zat de Joriszaal met zo'n vijftig betalende bezoekers goed vol.

De mensen waren zeker niet voor niets gekomen: Ruud Bartlema voerde ons mee naar het geboortedorp van de schilder Vitebsk (Wit-Rusland) en de Chassidische (Joodse) cultuur waarin hij opgroeide en op zijn vlucht uit het geboorteland naar Frankrijk en later tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten. De indrukken uit zijn jeugdijaren, inclusief die van de verwoesting van zijn geboortedorp, vormen een steeds terugkerend thema in zijn werk. Opvallend is het beeld van een gekruisigde, dat met grote regelmaat opduikt in zijn schilderijen. Van een symbool van dood en schande wordt dat beeld getransformeerd naar een beeld van terugkerend leven. Voor een Joodse schilder toch een opvallende keuze.

Tekenen van Chagall's levenslust en zeker ook van de liefde voor zijn eerste vrouw Bella (vroeg gestorven in 1944) worden ook zichtbaar op zijn doeken. Pas op latere leeftijd ging Chagall zich ook toeleggen op glas-in-loodramen,



fraaie voorbeelden zijn te vinden in de kerken van Straatsburg, Mainz en Metz. Ik had ze daar wel bewonderd, maar dankzij de lezing van Bartlema is de beeldtaal van Chagall voor mij een stuk verstaanbaarder geworden. En... de stichting hield ook nog eens een mooi bedrag over aan de avond, wat weer ten goede kan komen aan de restauratie van bijvoorbeeld het paneel uit de school van Jan van Scorel, dat in de altaarruimte hangt en waarvan de verf los blijkt te raken.

Emile Verhey

Kerkennacht 2013

Fotowedstrijd en expositie "vrij om te geloven"

Op 22 juni is er weer een Kerkennacht in Amersfoort. Ook onze kerk doet aan deze avond mee, net zoals in 2011. Wat er in de Kerkennacht allemaal gaat gebeuren zal in de volgende Joris op 't Zand te lezen zijn, maar één evenement verdient nu al onze aandacht. Onze kerk gaat samen met de Johanneskerk een tentoonstelling door middel van een fotowedstrijd tijdens deze Kerkennacht organiseren. De expositie komt in de Joriszaal en de kerkzaal van de Johanneskerk. We doen dit in samenwerking met de fotoclub Eemland, die graag ook hieraan mee wil werken. Zij organiseren wel vaker fotowedstrijden en hebben hier dus ervaring mee. Het thema van de expositie is "vrij om te geloven".

Dit thema sluit aan bij de herdenking dit jaar van 300 jaar Vrede van Utrecht. Met dit verdrag kwam een einde aan twee eeuwen van godsdiensttwisten tussen katholieken en protestanten. Opvallend genoeg was eerder tijdens de oprichting van de Unie van Utrecht al getracht deze godsdienstvrede te bereiken.

De Unie was een getekende overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden uit ons land te verdrijven, maar was ook een overeenkomst op het gebied van godsdienstvrijheid. Er werd een voor in die tijd revolutionair besluit genomen dat in de gewesten Holland en Utrecht er voor personen vrijheid was om te geloven wat men wilde.

Tijdens de Kerkennacht 2013 willen onze parochie en de Johanneskerk met een foto-expositie bij deze verdragen stil staan. Is er na drie honderd jaar nog steeds vrede in Utrecht met het idee dat mensen vrij zijn om te geloven wat men wil en is er de vrijheid om dat geloof te beleven?

Hoe ziet die vrijheid er vandaag de dag uit? Wij nodigen iedereen uit, professioneel, amateur of hobby fotograaf uit om foto's hierover in te zenden. Een jury van 5 personen zal een selectie maken van de meest aansprekende foto's welke in de Kerkennacht in beide kerken zullen komen te hangen. Ook zullen tijdens deze avond de drie beste foto's bekend worden gemaakt.

De uiterste inleverdatum is 1 juni. Het maximale formaat is 40x50 cm. Een kleiner formaat mag ook worden ingezonden, maar dan hebben we het verzoek deze foto met een eigen lijst in te leveren. Je kunt deze foto's inleveren na het avondgebed en de kerkdienst. Bij Grete, Emile of mij.

André Dijkshoorn.

Taizéreis voor jongeren

Ook dit jaar is er weer een Taizéreis voor jongeren.

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte frère Roger in 1940 een internationale gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen en in grote eenvoud te leven.

Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, uit verschillende christelijke tradities afkomstig, uit meer dan vijftientig landen.

Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Het hele jaar door nemen jongeren uit alle Europese landen en andere werelddelen deel aan ontmoetingen.



Iedereen wordt uitgenodigd om een week lang mee te doen aan het gemeenschappelijk levensritme.

Met de broeders kom je drie keer per dag samen voor het gebed, met mensen uit andere landen neem je deel aan de ontmoetingen, de maaltijden, de gespreksgroepen en praktische taken.

Onze reis is van 12 juli t/m 21 juli 2013. Vrijdag 12 juli komen we om 18.00 uur bij elkaar om met elkaar te eten, kennis te maken, en te bidden... Zaterdagochtend vertrekken we met de bus richting Taizé.

Iedereen van 15 tot 30 jaar is van harte welkom om mee te gaan. Of je nu lid bent van een kerk of niet, dat maakt niet uit. Pastor Angela Berben en Johannes van Riessen zullen de leiding hebben.

Hoe was het vorig jaar? *Kijk maar op Facebook, daar vind je leuke berichten en foto's van vorig jaar... (JongerenTaizégroep Amersfoort).*
Voel je welkom!!!

Wil je meer weten over deze reis? Of wil je je inschrijven? Stuur een mail aan pastor Angela Berben (angela.berben@casema.nl). Meer informatie over Taizé vind je op <http://www.taize.fr/nl>. De groep zit ook op Facebook... zoek naar *JongerenTaizégroep Amersfoort*.

Pastor Angela Berben

Internationaal Lekenforum 2013



Ieder jaar en telkens in een ander land is er gelegenheid om oud-katholieken te ontmoeten bij het internationaal lekenforum.

Dit jaar organiseert Duitsland het lekenforum, in Berlijn/Birkenwerder van 14 augustus tot en met 18 augustus 2013.

Het thema voor dit jaar is: met elkaar je geloof/je gelovig zijn delen.

Dit proberen we te concretiseren in gemeenschappelijk zoeken naar doel, zin en oorsprong van je geloof en hoe je dit in je dagelijks leven praktiseren kunt.

In een pleisterplaats voor enkele dagen maak je kennis met geëngageerde Oud-Katholieken uit Duitsland, Italië,

Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. De dagen worden gevuld met gebed, meditatie, gesprek en discussie over religieuze en kerkelijke onderwerpen. Uiteraard is er ook alle ruimte voor ontspanning en het bezoeken van de vaak mooie omgeving.

Het lekenforum verblijft in het gastenhuis van het Karmelietenklooster St. Theresia en de voertaal is Duits. Bij voldoende belangstelling eventueel ook in het Engels. Er is plaats voor ongeveer 40 gasten.

Verdere informatie en aanmelding zie: laienforum.info.

Namens het Lekenforum
Gerard Schoonderbeek

Oud-Katholieke Jeugdkampen



Ook dit jaar zijn er weer Oud-Katholieke Jeugdkampen. Er zijn er 3 en wel:

- Landkamp (Space Camp) van 27-7 t/m 3-8-2013, leeftijd 8 - 14 jr.
- Zakamp (Zomer Astronomisch Kamp) van 3 t/m 10 augustus 2013, leeftijd 15 - 19 jr.
- Zeilkamp van 3 t/m 7 juli 2013, leeftijd 18 jaar of ouder.

Nadere informatie en inschrijfformulieren achter in de Kerk.

Rouwen om een onzichtbaar verlies

Over een week vieren wij het feest van Pasen, feest van nieuw leven, van nieuw perspectief. Maar - hoe leer je weer geloven in nieuw leven als je zelf geen nieuw leven zult voortbrengen? Wanneer je als partners nooit samen een kind zult krijgen?

Kinderen krijgen lijkt zo vanzelfsprekend. Je wordt verliefd, je relatie verdiept zich. En dan wil je samen een kind. Je probeert zwanger te worden en bent verbaasd als dat na verloop van tijd nog niet gebeurt. Er volgen onderzoeken, behandelingen. Vol hoop starten paren dit traject. Als de gewenste zwangerschap uitblijft, loopt de spanning op. En wanneer tenslotte blijkt, dat er (vrijwel) geen hoop meer is op biologisch eigen kinderen, komen veel paren in een crisis terecht.

Gevoelens van ongeloof, ontkenning, woede, verdriet strijden om voorrang. Een periode van rouwen om een onzichtbaar verlies dient zich aan. Er is geen dode te betreuren, er is geen graf. Maar de pijn en het gemis zijn even heftig.

In de periode dat ik zelf een onvervulde kinderwens had ben ik het proces doorgestaan van ongeloof, onderzoeken, woede en rouw. Woede tegen het leven, dat tot dan toe maakbaar leek. Ik had geleerd - vechten loont. Zo had ik immers altijd bereikt wat ik wilde? Maar hier hielp vechten niet. Ik had geleerd flink te zijn, het alleen te doen en dat deed ik. Mijn onzichtbare verlies hield ik lang voor mezelf.

Wat een opluchting bleek het toen ik mijn pijn en onmacht durfde delen!

In mijn werk als therapeut met mensen die ongewild kinderloos zijn zie ik mensen worstelen met diezelfde vragen. Ik hoor hoe lang mensen probeerden het alleen uit te zoeken.

Ik word geconfronteerd met vragen als:

- Mijn leven is een zwart gat. Hoe vind ik ooit nieuwe invulling?"
- Waarom wij? Wij zouden zulke liefdevolle ouders geweest zijn!"
- Welke invulling geven we aan onze relatie nu we niet samen ouder worden?"
- Hoe kunnen we elkaar nabij blijven?"
- Mijn ouders zullen nooit grootouder worden, hoe moet ik omgaan met hun verdriet?"
- Niemand ziet hoe groot ons verlangen is! Iedereen krijgt kinderen! Hoe ga ik om met de omgeving? Hoe wil ik dat mijn omgeving omgaat met ons?"

Het zijn indringende vragen, waar niet zomaar een antwoord op te vinden is. Het kost tijd en hard werken. Kinderloosheid zet de partnerrelatie onder druk.

Samen kinderen krijgen versterkt de onderlinge band. Je deelt het ouderschap, je geniet samen van je kinderen. Wanneer een relatie kinderloos blijft worden beide partners geconfronteerd met de vraag wat kinderen in hun leven betekenen.

Niet altijd is de kindervens bij beide partners even sterk. En ieder mens gaat anders om met verdriet en pijn. Hoe blijf je elkaar nabij in deze rouwperiode?

Het is fijn als er mensen om je heen staan die je steunen, die zien hoe zwaar je het hebt.

Familie en vrienden kunnen veel betekenen, als ze durven vragen, begrip hebben, niet met oplossingen en troost komen.

Aandacht vanuit de kerkelijke gemeenschap kan eveneens helend zijn. Gezien worden, genoemd worden, erkend worden in je zo onzichtbare verlies.

Kinderen krijgen lijkt zo vanzelfsprekend. Hoe vaak wordt in de voorbode stilgestaan bij het verlangen van mensen die zo graag kinderen hadden gekregen? Hoe vaak wordt aandacht gegeven aan het gemis als we het hebben over "nieuw leven", over Pasen?

Laten we stilstaan, met lege handen staan, verdragen, er alleen maar **zijn**.

Zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe invulling van het leven.

Dat is omzien naar elkaar.

Op 11 april om 19.30 uur wordt in de Dorpskerk te Leusden (Arnhemseweg 75) een avond georganiseerd voor mensen met een onvervulde kindervens en hun naasten. Ik geef dan informatie over de impact van kinderloosheid en er is de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Ook geef ik een presentatie over een verwerkingsgroep voor ongewild kinderloze paren, die bij voldoende deelname aangeboden wordt.

Meer informatie en opgave bij Judith Kooij, jadetherapiecoaching@gmail.com

Judith Kooij is contextueel therapeut.

Zij heeft een praktijk voor verliesverwerking in Leusden

<http://jade.therapiecoaching.nl>

Agenda				
maart				
zo	24	10.00	Kerkgebouw	Palmpasen
		12.00	Binnenstad	Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !!
ma	25	11.30	Arnhem	Regio-overleg pastores
wo	27	19.30	Utrecht	Oliewijding
do	28	18.45	Kerkgebouw	Kerk open voor stilte en gebed
		19.30	Kerkgebouw	Witte donderdag
vr	29	18.45	Kerkgebouw	Kerk open voor stilte en gebed
		19.30	Kerkgebouw	Goede vrijdag
za	30			Stille zaterdag GEEN Open Kerk
		15.30	Johanneskerk	Vorbereiding Paaswake jongeren + Supertwien
		21.00	Kerkgebouw	Paaswake
zo	31	10.00	Kerkgebouw	Pasen

april

wo	3	19.30	Joriszaal	Oud-Katholiek worden en zijn
do	4	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	6	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
			Hilversum	Lering en vermaak
wo	10	19.30	Joriszaal	Oud-Katholiek worden en zijn
do	11	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	orpskerk Leusden	Rouwen om een onzichtbaar verlies
		19.45	Joriszaal	Huiskring
vr	12	20.00	Kerkgebouw	Taizé viering
za	13	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	15	13.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		19.30	Joriszaal	Psalmen lezen met Augustinus o.l.v. Ward Cortvriendt
do	18	14.00	Apeldoorn	Clara Gertrudis van Halteren, uitstapje naar 't Loo
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	19		Hei en Boeicop	Weekend 10-14 jarigen tot en met 21 april
za	20	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	21	10.00	Kerkgebouw	Jorisfeest met vormen en toetreden
wo	24	19.30	Joriszaal	Gemeentevergadering
do	25	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	27	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	28	12.00	Binnenstad	Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !!

mei

do	2	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Huiskring
za	4	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	6	19.30	Joriszaal	Psalmen lezen met Augustinus o.l.v. Ward Cortvriendt
do	9	19.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering Hemelvaart
vr	10	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
za	11	07.30	Kerkgebouw	Vrouwevaart
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
zo	12	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
ma	13	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
di	14		Gouda	Bondsdag OK vrouwen
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
wo	15	13.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
do	16	09.30	Amersfoort	Provinciale Synode van de Geestelijkheid
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
vr	17	19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
za	18	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		17.00	St. Joriskerk	Vesper m.m.v. Katholiek Kamerkoor Amersfoort
		19.00	Kerkgebouw	Pinksternoveen
zo	19	10.00	Kerkgebouw	Pinksteren

mei vervolg

do	23	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	24	20.00	Kerkgebouw	Taizé viering
				Vakantie pastoor Grete t/m dinsdag 18 juni
za	25	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	26	12.30	Joriszaal	Catechese
				Redactiesluiting Joris op 't Zand
		12.00	Binnenstad	Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !!
di	27	10.30	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
do	30	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed

juni

za	1	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	3	19.30	Joriszaal	Psalmen lezen met Augustinus o.l.v. Ward Cortvriendt
do	6	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Huiskring (slotavond)
za	8	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	9	11.00	Binnenstad	Amersfoort marathon: Cityrun; Parkeren niet mogelijk
do	13	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	15	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	16			Joris op 't Zand komt uit
do	20	13.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	22	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		18.00	Kerkgebouw	Kerkennacht

juli

wo	3		Terkapelle	Zielkamp tot en met 7 juli
zo	14	10.00	Kerkgebouw	Kinderdienst
vr	12	18.00	Joriszaal	Taizéreis tot en met 21 juli
za	27		België	Landkamp (Space Camp) tot en met 3 augustus

augustus

za	3		België	ZAKamp (ZomerAstronomischKamp) tot en met 10 augustus
wo	14		Berlijn	Lekenforum tot en met 18 augustus

Redactie Joris op 't Zand:

mw. G.C.G.(Grete) Verhey- de Jager, L.O.(Ben) van 't Erve & W.(Wim) Roobol.

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Kopijsluiting: 26 mei 2013

Administratie:

Van Lyndenlaan 20
3871 HC Hoevelaken

✉ jorisoptzand@upcmail.nl

Oud-Katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 201302